

TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA

september - november 2015



UTSIKT

Göra skillnad

Utsikt

Nr 3/2015

ANSVARIG UTGIVARE:

Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26
Bankgiro 493-0731
Telefon: Missionskyrkan 928 70

Pastor: Bo Zandén, Köpmansgatan 11 G
tel. 070-609 28 70

Pastor med ungdomsinriktning: Sara Linnarsson, Rönngatan 7
tel. 070-389 28 70

Ungdomsledare: Adam Andersson,
tel. 070-689 28 70

AU kontaktperson: Sofia Pettersson tel. 076-809 11 67

Missionskyrkans expeditionstider:
tisd. 17.00-18.00, tors. 10.30-12.00
Ej från 16/6-13/8

Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org
E-post: bo@gnosjomissionskyrkan.org
sara@gnosjomissionskyrkan.org
adam@gnosjomissionskyrkan.org

Nu finns vi även på instagram: [gnosjomissionskyrkan](https://www.instagram.com/gnosjomissionskyrkan)

Hagelstorps Missionsförsamling

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV VÅR PROGRAMTIDNING.

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK -
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB -
ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - FILIPS BYGG - GARO AB -
GLAS & GOLV AB - GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB -
GNOSJÖ ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB
GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GUNNARSSONS MASKINSTATION AB -
GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB - GÖHLINS AB
HARTVIGSONS BYGG AB - HELLSTRÖM KAKEL & BYGG -
ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB -
KALSET AUTOMATSVARVNING AB -
LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB -
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING -
MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA -
NYDÉNS DÄCK AB - RICANA PRODUKTION AB -
RITA REKLAM AB - SEB - SKANSKA - SWEDBANK -
SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB -
TRIONUM AB - TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN -
UR & GULD I GNOSJÖ AB
WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -
ZAL-PRODUKTER AB

Pastorn har ordet

Måste jag bry mig om andra människor?

Räcker det inte att jag finns här i Gnosjö, i min vardag i min lilla värld?

"Nej, det klart man inte måste, var och en är sin egen lyckas smed" säger någon. "Sköt dig själv och skit i andra" säger en annan. "Var och en har fullt upp med sitt" säger en tredje. "Jag orkar inte" säger nästa.

Måste jag bry mig?

Jag tror att vi är alla del av något större, något som går utanför det vi kanske förstår och kan greppa. Vi som människor har ett val att lyfta blicken från våra egna omständigheter för att se andra eller fortsätta att göra vår egen grej. Men innerst inne tror jag att många av oss längtar efter att få göra skillnad och göra gott för andra. Att inte bara finnas till för oss själva. För oss som kallar oss kristna är uppdraget kristallklart: ta hand om främlingen, den fattige och änkan (alltså alla i behov). Vi får följa Guds exempel "Så älskade Gud världen..."

Men när vi ser ut över världen och vi hör om alla oroligheter så kan vi bli överväldigade av de stora behoven. Det kanske till och med känns omöjligt att veta var jag kan göra en insats eller om det ens går att göra skillnad, så jag ger upp. Jag stänger dörren om mig och sköter mitt eget. Där kan jag ju (om jag har tur) ändå se resultat av min insats.

Det finns en berättelse om en pojke som gick med sin pappa på stranden;. Pojken plockade upp snäcka efter snäcka och bar ut dem i havet.

- Vad håller du på med? undrade pappan.

- Jag hjälper snäckorna, svarade pojken.

- Men kom nu, sa pappan. Du ser väl att det finns alldeles för många snäckor. Du kommer aldrig att kunna rädda allihop. Så det spelar ingen roll.

- För den här snäckan spelar det roll, svarade pojken och såg på den snäcka han höll i handen.

Lite så här får vi tillåta oss att det är. Ingen av oss kan själv rädda världen men vi kan få göra skillnad för en eller flera individer. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, några av oss känner att en längtan drar i oss. Vi kan till och med vara beredda att flytta utomland under en kortare eller längre tid för att betjäna och visa kärlek till andra människor. För andra är det på hemmaplan det få ska ske, allt från en liten kärleksspridande kommentar eller ett hej till en främling, till att ge av vårt överflöd till behövande i Gnosjö. Det kan även innebära ett fadderbarn i ett annat land, möjligheterna är oändliga.

Min dotter har en CD-skiva där en sångstrof går: "Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon, vart än i världen människor bor är dom alla våra syskon".

Det du och jag gör, det lilla och det stora gör verkligen skillnad.

Om vi alla insåg att vi hör ihop, att vi har ansvar för varandra och att alla kan hjälpa någon, så kanske vi kan förändra vår värld ändå, en liten snäcka i taget.



Sara Linnarsson

Adam - ny ungdomsledare i Missionskyrkan



Adam Andersson

Hej!

Mitt namn är Adam Andersson och det är jag som är den nye ungdomsledaren i Missionskyrkan.

Jag är en kille på 22 år som gillar sport, att umgås med vänner, titta på film och mycket annat. Jag är född och uppvuxen i halländska Laholm där jag tillhört Laholms Församlingsgemenskap. Mina föräldrar flyttade dit för att grunda församlingen, så kyrkan har länge varit en del av mitt liv.

Efter gymnasiet flyttade jag till Mullsjö och gick bibelskola, det var ett viktigt år i mitt liv.

2013 flyttade jag till Trollhättan och har spenderat de två senaste åren där. Första året läste jag på högskolan där till Lantmätteriingenjör, men efter ett år kände jag att Gud hade andra tankar för mig. Så jag hoppade av studierna och började på Teamträningsskolan, en bibelskola som är kopplad till Pingströrelsen. Via den hade jag praktik i Trollhättans Pingstförsamling parallellt som vi hade en hel del teologiska studier. Jag har under detta året fått en liten inblick i vad det kan innebära att arbeta i en församling, och det gav mig verkligen mersmak. Även om det bitvis har varit ett tufft år så har jag utvecklats väldigt mycket, både i relationen till Jesus och i mina gåvor och egenskaper jag fått. Alla erfarenheterna från Trollhättan vill jag ta med mig in i min nya tjänst.

Uno Svenningsson sätter ord så bra på mitt gångna år, och jag hoppas verkligen att jag en dag kommer att känna likadant när jag ser tillbaka på tiden i Gnosjö:

"Jag tänker tillbaka, på alla stunder jag haft

Vid Mästarens sida i närhet av vänner och allt som har gjort mig till den jag är

Jag är aldrig ensam. Aldrig utan kraft"

Vi kommer få tid att lära känna varandra under hösten och framåt, så tveka inte att hugga tag i mig om ni vill veta mer eller bara sitta ner och "tjöta" ett tag.

Jag hoppas och tror att det här kommer bli bra. Väldigt bra!

Vinnare av UTSIKT:s sommarkryss 2015.

Följande tre vinnare får var sin bok som pris:

Ingvar Neijd Köpmansg. Gnosjö

Birgitta Löv Järnvägsg. Gnosjö

Markus Gabrielsson Odeng. Gnosjö



STORT GRATTIS!

Som den uppmärksamme korsordslösaren upptäckte så hade det smugit sig in ett fel i sommarens kryss. Orten DELSBO ligger inte i Dalarna utan i Hälsingland ändå hade ingen av de inskickade lösningarna fel på denna del.



Tre berättelser om hopp

Under tre månader i vår var jag ekumenisk följeslagare för Kyrkornas Världsråd i Israel och Palestina. Många människor gjorde starkt intryck på mig, och här skulle jag vilja dela med mig av vad tre av dessa har att säga. De är olika åldrar, har olika religion och bor på olika platser, men det som förenar dem är att de alla kämpar för en rättvis fred och för ett slut på den konflikt som trasat sönder så många familjer.



Maria Stacke

Fader Firas: "Fred behöver byggare"

- Fred behöver byggare, och vi måste se till att våra händer blir smutsiga. Inte av människoblod, men av att göra Guds arbete!

Fader Firas ler när han säger det, men det syns att han menar allvar. Han är palestiniere, och präst i en grekisk-katolsk kyrka i det palestinska samhället Zababide på norra Västbanken. För honom är det självklart att han som kristen engagerar sig för en rättvis fred i Israel och Palestina, där alla lever med respekt för varandra. En fred som handlar om att bygga broar och inte murar.

När fader Firas flyttade till Zababide stod kyrkan oanvänd. Efter att ha renoverat den bestod de första kyrkobesökarna av hans familj. Idag, tretton år senare, har församlingen 150 medlemmar. Fader Firas är engagerad för barn och ungdomar, och har också startat projekt för att ge kvinnor inkomster, bland annat genom att tillverka tvål och olika handarbeten. En stor grupp kristna kommer varje år till Israel och Palestina för att besöka heliga platser. Jag frågar fader Firas vilket



stöd han skulle vilja se från dem. Han tittar på mig med ett leende i ögonen.

Vet du vad som står på stenen i gravkyrkan där Jesus korsfästes? Det är svårt att se, för det är täckt av stearin – men där står: "Han är inte här, för han är uppstånden!" De kristna som kommer hit ska självklart besöka Gravkyrkan, men de ska inte stanna där för länge! De borde komma och träffa oss kristna, som lever här idag!

Fader Firas står utanför kyrkan där han är präst tillsammans med min följeslagarkollega Tuitu. På muren nedanför har fader Firas skrivit fred på tre språk; engelska, arabiska och hebreiska

En viktig del av uppdraget som följeslagare är att lyssna på människor berättelser. Här berättar Abu Ismael (t h) för mig och min kollega Pia (t v) om hur den israeliska ockupationen påverkar honom och hans familj



Roni: Att hoppas på fred, trots rädslan

- Vi lever i konstant rädsla. Hela tiden.

En knapp kilometer bort ser vi muren mot Gazaremsan. Vi kan till och med höra böneutropen från minareten. Roni Keidar bor i den israeliska byn Netiv Ha-Asara på gränsen mot Gazaremsan och för henne och hennes familj, grannar och vänner är rädslan för raketbeskjutning från Gaza ständigt närvarande.

- När alarmet går har vi bara femton sekunder på oss att ta oss till ett bombrum och alla här är alltid medvetna om var de närmaste bombrummet ligger.

Trots den ständiga skräcken, trots den död och förödelse raketerna orsakar, är Roni en stark förespråkare för fred och försoning, ett perspektiv hon själv tycker saknas i den israeliska debatten. Som en del i sitt arbete för fred har Roni lärt känna flera palestinier på Gazaremsan. En av hennes vänner är den palestinska kvinnan Maha. Förra sommaren, under en av Gazakrigets värre dagar, satt Roni, tillsammans med sin familj och grannar i ett bombrum medan de hörde raketerna från Gaza skjutas ner av den israeliska armén.

Hon får ett sms av Maha: "Roni, hur mår du? Hur mår dina barn? Jag hörde just en raket avfyras mot er". Roni börjar gråta. För samtidigt som hon får sms:et hör hon hur de israeliska styrkorna gör sig redo att svara på beskjutningen, och Roni vet att Maha och hennes familj, de har inget bombrum som skyddar dem. Det är berättelser som dessa som Roni och hennes organisation the Other Voice vill lyfta. De vill visa att det på båda sidan frontlinjen finns helt vanliga människor, som hon och Maha, som inget hellre vill än att leva i fred, sida vid sida.

Situationen är fruktansvärd och den måste stoppas, för båda sidors skull.

*Roni Keidar berättar om rädslan hennes familj lever med.
I bakgrunden syns Gazaremsan.*



Sireen: "Det är hårt, men ger mig också hopp och kraft!"

- Första gången jag satt i israeliskt fängelse var 2013. Då satt jag där i fyra månader, och jag hölls i en isoleringscell.

Rummet var 1,5 x 2 meter, utan fönster, och jag fick inte träffa min familj på en och en halv månad. Den israeliska militären sa att jag hotade Israels säkerhet genom vad jag skrivit på nätet.

Sireen Khudairi är bara 26 år, men har redan betalat ett högt pris för sitt engagemang för mänskliga rättigheter i Palestina.

Hon har fortfarande svårt att sova sedan tiden i fängelse. Trots det är det inte ett alternativ att ge upp. Tillsammans med sin bror är hon engagerad i en lokal organisation som kämpar för att stötta fattiga palestinier i de små byarna i Jordandalen, på östra Västbanken, där hon själv är uppvuxen. Majoriteten av palestinerna där är jordbrukare eller herdar, och deras möjligheter till ekonomisk utveckling begränsas systematisk av den israeliska ockupationen, bland annat genom restriktioner kring mark- och vattenanvändning. Sireens hjärtefråga handlar om utbildning för barnen och ungdomarna

som växer upp där. Det har blivit allt vanligare att palestinska ungdomar hoppar av skolan, för att hjälpa till i hemmet, eller med försörjningen, genom att jobba i jordbruket i en israelisk bosättning. Sireen vill vända trenden genom att göra lokalbefolkningen, såväl som den palestinska myndigheten uppmärksam på problemet och vikten av utbildning. Det är ett hårt jobb, men det ger mig också hopp och kraft



Sireen Khudairi berättar om sitt engagemang för fattiga palestinier i Jordandalen.

Avslutning

Fader Firas, Sireen och Roni lever alla mitt i en konflikt som av många bedömare anses vara en av världens mest komplexa och svårlösta. Trots det är de alla förvissade om att de kan göra skillnad, utifrån sina erfarenheter, för människor i deras närhet. Jag är säker på att de många gånger undrar om deras ansträngningar är tröstlösa. Men jag är också viss om att alternativet, att acceptera orättvisorna, är otänkbart för dem. Det är personer som dessa som jag påminner mig själv om, när jag funderar över vad jag själv kan bidra med för att göra världen lite bättre.

Maria Stacke

Disclaimer

Maria Stacke har varit i Israel och Palestina på uppdrag av Sveriges kristna råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI. De reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av uppdragsgivarna. www.foljeslagarprogrammet.se. Är du intresserad av att lära dig mer om situationen på plats kan du boka in en kostnadsfri föreläsning med Maria. Maila maria.stacke@gmail.com för att få veta mer.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

GNOSJÖ MISSIONSKYRKA



SEPTEMBER

2 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN

6 söndag 10.00

MISSIONSGUDSTJÄNST

Gerd Pettersson. Gnosjö Brass Band.
Insamling till missionärsunderhållet.

8 tisdag 18.00 - 21.00

STICK-CAFÉ

10 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA Start för ny termin.

12 lördag 10.00 - 12.00

KAFFE & VÅFFLOR. Sten-Egons Kapell.

13 söndag 10.00

GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Rose-Marie Claesson. Inge Johansson.

16.00

"GE FÖR LIVET" - FINAL

Medverkande: Gnosjö Gospelkör.
Servering. Vinstutdelning på lotteriet.
Kollekt för "Ge för livet".



16 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN

18 - 20 fredag - söndag

TILLSAMMANSLÄGER på
Gullbrannabrannagården

22 tisdag 19.00 - 21.00

START FÖR "Samtal om tro..."

24 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

25 fredag 15.00

DAGLEDIGTRÄFF

Ros-Mari och Stig Svensson.

27 söndag 10.00

GUDSTJÄNST Kol.brevet 1:1-2:5

Sara Linnarsson. Sång Hanna Törefors
och Thomas Svenningsson. Kyrklunch.

14.00 Andakter på Bäckgården och

15.00 Rosendal. Sara Linnarsson.

30 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

OKTOBER

4 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Joel Samuelsson. Bo Zandén.

Lovsångsteam. Församlingsoffer.

Utgångskollekt till ALT.

6 tisdag 18.00 - 21.00

STICK-CAFÉ

7 onsdag 19.00

KVÄLLSMACKA FÖR MÄN

"En man efter Guds hjärta"

Hans Jansson, Huskvarna.

Anmälan. Avgift 100 kr.

Tel. 070-609 28 70.



8 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

10 lördag - 11 söndag

EKUMENISK TEMAHELG

Lördag i Församlingshemmet

17.00 MÖTE. Magnus Hullfors.

"Låt regn falla över torkad mark..."

Servering.

19.00 GUDSTJÄNST

Magnus Hullfors.

Söndag 17.00

TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST

i Gnosjö Kyrka. Sång och musik.

14 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN

18 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR

Sara Linnarsson. Sång.

22 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

24 lördag 10.00 - 12.00

KAFFE & VÅFFLOR

Musikskolan medverkar.

25 söndag 10.00

GUDSTJÄNST Kol.brevet 2: 6-23. Del 1.

Bo Zandén. Gnosjö Gospelkör.

28 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

30 fredag 15.00

DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

31 Alla Helgons Dag 11.00

RADIOGUDSTJÄNST

(sänds direkt i SR P1) Obs tiden!

Bo Zandén. Thomas Svenningsson,

Hanna Törefors m.fl.

NOVEMBER

1 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Kol.brevet 2:6-23. Del 2.

Bo Zandén. Lovsångsteam.

Tacksägelse över de under året

hemgångna. Församlingsoffer.

5 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

6 - 8 fredag - söndag

MISSIONSKONFERENS

"Mission på nya vägar."

6 fredag 19.30 Möte

7 lördag 9.30-17.30 Seminarium

18.00 Möte. Lawrence Tong.

8 söndag 10.00

MISSIONSGUDSTJÄNST

OM:s världsledare Lawrence Tong.

Bo Zandén. Sång. Servering.

Insamling till missionärsunderhållet.

Mer information under hösten.

10 tisdag 18.00 - 21.00

STICK-CAFÉ

11 onsdag 19.00

Bibel och bön

14 lördag 10.00 - 12.00

KAFFE & VÅFFLOR. Storbandet.

15 söndag 10.00

GUDSTJÄNST Kol. brevet 3:1-4:6. Del 1.

Sara Linnarsson. Sten Egons Kapell.

18 onsdag 19.00

KVÄLLSMACKA FÖR ALLA

"Ett hållbart ledarskap

som gör skillnad".

Tomas Brunegård.

Anmälan. Avgift 100:-.

tel. 070-609 28 70.



19 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

21 lördag



MISSIONSAUKTION

10.00-12.00 BASAR

Försäljning av lotter, bröd, kakor mm. Servering av våfflor. Vi visar vad som finns till försäljning på missionsauktionen.

15.00 AUKTIONEN STARTAR med att vi dricker kaffe, köper lotter mm.

16.00 ANDAKT därefter börjar auktionen.

22 söndag 10.00

SÅNGGUDSTJÄNST "Min sång..."

Kol. brevet 3:16

Bo Zandén. Sångare och musiker.

18.00 JULKONSERT med gruppen FOLK Samarr med Erikshjälpen.

25 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

Kol. brevet. 3:1-4:6. Del 2.

27 fredag 15.00

DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST

Inger och Hans Andersson, Värnamo.

Utdelning av Dagens Lösen.

30 söndag 10.00 1:a advent

ADVENTSGUDSTJÄNST

Bo Zandén. Sara Linnarsson.

Gnosjö Brass Band. Sång

15.00-18.00 JULSKYLTINGSKAFFE

Sång- och musikunderhållning. Bokbord.

DECEMBER

1 tisdag 18.00 - 21.00

STICKCAFÉ

3 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA.

4 fredag 19.00

JULBORD

Anmälan från den 13 oktober på lista i foajen eller 070-609 28 70 (Bo).

5 lördag 19.00

JULKONSERT MED

KULLTORPSKÖREN. Bo Zandén.

6 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Kol. brevet 4:7-18. Bo Zandén.

Hanna Törefors o. Thomas Svenningsson.

17.00 UV-SCOUTS LUCIAFEST

9 onsdag 19.00

MUSIKSKOLANS JULKONSERT

Fika.

Samtal om tro...

Vi inbjuder till fem samtalskvällar om den kristna tron. För dig som vill veta mer, söker, har frågor... som du vill dela i öppet samtal med några.

Det blir fem tisdagar kl 19.00-21.00 med start den 22 september.

Övriga datum blir 29 september

samt 15, 22 och 29 oktober.

Vi börjar med en kort föreläsning, en enkel fika och sedan tid för samtal.

Anmälan till

Bo Zandén tel: 070-609 28 70 ,

Sara Linnarsson tel: 070-389 28 70

eller via mail se sid 2.

10 lördag - 11 söndag

EKUMENISK TEMAHELG

Medverkan av

Kontraktspastor Magnus Hullfors som talar i lördagens samlingar över temat:

"Låt regn falla över torkad mark..."

Lördag i församlingshemet

17.00 MÖTE

19.00 GUDSTJÄNST

Söndag i Gnosjö Kyrka

17.00

TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST

Sång- och musikmedverkan.

Studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda.



Läs mer om vårt program på -
gnosjomissionskyrkan.org

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS



SEPTEMBER

6 söndag 16.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Bo Zandén. Samtal.

9 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN i Betel

20 söndag 16.00

MÖTE MED GIDEONITERNA i Betel.

Servering.

OKTOBER

21 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN

Bo Zandén.

NOVEMBER

11 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN i Betel

27 fredag 19.00

"Gå, Sion din konung att möta"

Inför advent i ord och ton.

Sten-Egons Kapell och Bo Zandén.

SPF inbjudna. Kvällskaffe. Bokbord.

DECEMBER

2 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN

Bo Zandén.



Du vet väl om

BÖNESKÅLEN
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där, så hjälper vi dig att be för dina behov i våra gudstjänster. Skålen töms fredagar 12.00.

När du besöker Missionskyrkan - parkera då endast på rutor som ej är markerade för Konsums kunder!

ATT GÖRA SKILLNAD

Gnosjö Missionsförsamling stödjer ett antal missions- och hjälparbeten såväl i Sverige som utomlands för att kunna bidra till det stora hjälpbehov som finns och göra skillnad för människor. På följande sidor kan du läsa om vad ett par av församlingens arbetare skriver om sitt arbete. Det är Eva och Richard Neufeld och Lena och Peter Fridlund.

Ge oss idag det bröd vi behöver

Ge oss idag det bröd vi behöver, ber vi i Herrens bön. Många av oss som ber den bönen vet att vi har en välfylld frys därhemma och när köks-skåpen börjar se tomma ut, finns det tillräckligt med pengar på kortet för att gå och handla mer mat i butiken.

Men så är det inte för många i denna värld. Så är det inte för mammorna i projektet där jag hjälper till. För flera år sen när projektet inleddes, utförde volontärer en enkät. Fyra grupper undersöktes. Vällärdade familjer med friska och välnärda barn, välbärgade familjer med undernärda barn, fattiga familjer med friska och välnärda barn och fattiga familjer med undernärda barn. Man kunde iakttä faktorer som bidrog till att även fattiga familjer kunde ge sina barn en bra start i livet. Av lärdomarna från denna enkät utfärdades ett program där mammor tillsammans kan lära sej laga näringsrik mat för sina barn genom att använda lätt tillgängliga och billiga råvaror. De möts i ett hem i grannskapet och lär sej tillsammans med grannar och vänner.



Jag var med en grupp av mammor och ca 20 under-viktiga barn. Vi satt under ett tält på gården hos en av familjerna med tältväggarna nere för att ta del av den svala morgonvinden. Syskon och grannbarn som inte var med i programmet kom förstås för att se på. Även om de inte var undernärda, kunde de ändå va hungriga. Så vi delade med oss om det fanns extra. Det var då jag såg ett sånt fint exempel av förnöjsamhet. Två små grabbar i 5 årsåldern satt mitt emot varandra och delade en skål gröt. Den förste slevade i sej en sked gröt och gav skeden till sin kompis som glatt tog sej en munfull och lämnade tillbaks skeden. Så höll de på tills skålen var tom.

Ge oss idag det bröd vi behöver... och hjälp oss va tacksamma!

Gnosjö Missionsförsamling tillhör Svenska Alliansmissionen (SAM) vars församlingar är självständiga i förhållande till varandra. SAM är ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. SAM bedriver både verksamhet i Sverige och i världen, med hopp om att kunna göra skillnad för människor.

SAM:s internationella arbete innefattar ett 15-tal länder och ett 20-tal utlandsarbetare. Detta sker i samarbete och samförstånd med systerkyrkor och samarbetsorganisationer runt om i världen. Med fokusområden som bibelöversättning och alfabetisering, evangelisation och församlingsplantering, bibelundervisning och ledarutveckling, sociala utvecklingsinsatser, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Läs mer om länderna som SAM arbetar i samt de olika projekt man finns med i på SAM:s hemsida:
http://www.alliansmissionen.se/web/I_Varden.aspx

Hälsovård i Tchad

I Tchad är Gnosjö missionsförsamling delaktiga och stödjer ett arbete med byhälsovård, som Svenska Alliansmissionen (SAM) haft sedan drygt två år tillbaka. SAM har funnit i Tchad sedan 1976 och arbetat med byhälsovård, hiv/aidsarbete, samt översättning av bibeldelar och skolmaterial till lokala språk, på ett antal olika platser i landet.

Tchad räknas till ett av världens fattigare länder och utvecklingen är på många områden kraftigt eftersatt. År 2011 hamnade Tchad på plats 183 på FN-organet UNDP:s lista över utvecklingsnivån i 187 av världens länder.

Geografi:

Tchad är beläget centralt i Afrika, norra halvan består av Saharaöknen, söder om den övergår landskapet i stäpp och i söder i savann. Klimatet i norr är extremt torrt för att i söder vara av tropisk karaktär. Landet omges av berg i alla väderstreck förutom i väster, bergsmassiven i norra har toppar på över 3 000 meter över havet. Tchad saknar kust och har ca 160 mil till närmaste hamn, vilket påverkar landets möjlighet att bedriva handel. Landet är till ytan ca tre gånger så stort som Sverige och antalet invånare är ca 12 miljoner.

Jordbruk och fiske:

Omkring 75 procent av tchadierna lever på åkerbruk och boskapsskötsel, samtidigt som bara några procent av landets yta är odlingsbar.

Utbildningsnivå:

Utbildningsnivån i landet är generellt mycket låg och bara en tredjedel av landets invånare kan läsa och skriva, bland kvinnor är siffran mycket lägre. Skolväsendet har hämmats av återkommande oroligheter och krig inom landet som gett brist på utbildade lärare och möjlighet att bedriva undervisning. I vissa områden på landsbygden finns överhuvudtaget inga skolor.

Sociala förhållanden:

Hälso- och sjukvården är skriande otillräcklig, särskilt på landsbygden. De ständiga inre oroligheterna har drivit människor på flykt, många kan endast få vård på mobila kliniker som drivs av kyrkor och hjälporganisationer. Det har även gjorts att det är svårt att bygga upp en fast fungerande sjukvård. År 2004 fanns det enligt beräkningar 1 läkare per 25 000 invånare, (2009 hade Sverige 1 läkare per 277 invånare). Undernäring är vanligt och barnadödligheten är hög. Bara hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten, detta gör att mag- och tarmsjukdomar är vanliga. Andra sjukdomar som polio, epidemisk gulstot, malaria och tuberkulos är vanliga och möjligheten till behandling är liten. Tre procent av den vuxna befolkningen är enligt FN hivsmittade, andelen av befolkningen som är smittad varierar dock mycket i olika delar av landet och är i vissa områden omkring tio procent.



Kvinnor som väntar på vaccination av barn

I det område Gnosjö missionsförsamling finns med och stödjer ett arbete, arbetar och livnär sig de flesta på jordbruk och boskapsskötsel, men otillräckliga regn och jordförstörelse gör skördarna ständigt för små. Detta för med sig en utbredd undernäring bland barn. Det råder också en stor brist på rent vatten då en stor del av befolkningen inte har tillgång till en brunn där de kan hämta rent vatten. Detta i kombination med låg kunskap om allmän hygien, gör att sjukdomar sprids och epidemier lätt bryter ut.

Arbetet bedrivs på kristen grund med mål att stärka befolkningens möjlighet att klara sin hälsa och undvika sjukdom. Tanken är att på sikt starta hälsovårds-team, som utifrån lokala kliniker kan fortsätta att sprida kunskap. Fokus ligger på mödrahälsovård, hiv/aids, samt att förbättra de sanitära möjligheterna och att höja kunskapsnivån för invånarna för att själva förändra sin situation utifrån lokala förhållanden.



Kvinna på väg till marknaden

FAKTA

Yta:	3 gånger så stort som Sverige
Invånare:	12,5 miljoner (2012)
Förväntad livslängd:	50 år
Huvudstad:	N'Djamena (cirka 1 miljon invånare)
Språk:	Franska, arabiska (officiella) samt mer än 120 språk och dialekter
Läs- och skrivkunnighet:	33,6 %
Religion:	Muslim 53 %, kristna 38 %, andra religioner 9 %
Index	Tchad rankas som det fjärde fattigaste landet i världen, med 80 % av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Vi bygger för framtiden...

Välkommen till våra...

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

SMÅBARNSMUSIK 0-6 år Torsdagar 10.00
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 28 70

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

GNOSJÖ MINIBRASS Söndagar 17.45
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

UV-SCOUT

Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39

■ **MINI-UV 6-9 år** Måndagar 18.00
Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

■ **UV-SCOUT 9-13 år** Måndagar 18.00
Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

■ **LEDARSCOUT från 13 år** Måndagar 18.00
Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

BARNTIMMAR 4-6 år Onsdagar 14.00-16.00
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

UNG TON från 6 år Måndagar 17.00
Startar och ledare meddelas senare.

TONÅR från 13 år Fredagar 19.00
Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

KONFIRMANDGRUPP Onsdagar 15.45
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00
Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00
Övningar under hösten i Pingstkyrkan
Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

För mer information kolla in vår hemsida:
www.gnosjomissionskyrkan.org
eller ring Sara 070-586 09 72, Adam 070-689 28 70

SMÅGRUPPER

När livet rullar på i hög hastighet, eller i lägre, så är det skönt att ha några att dela det med.

I vår församling har vi några olika smågrupper som möts regelbundet. Grupper där vi delar livet, en måltid eller fika och där det finns tillfälle att bli sedd och hörd. I grupperna läser vi bibeln eller någon bok som berör våra liv och vår tro och så ber vi tillsammans och många kan berätta om hur viktig gruppen har blivit för just dem. Vi har grupper där åldern är gemensam, att livssituationerna ser ungefär likadana ut eller att gemensamma intressen för oss samman. Några träffas varje vecka och några varannan. Det centrala är att ha människor att dela livet med men också att komma djupare i sin tro.

Skulle du vilja komma med i en smågrupp, tveka inte att höra av dig till någon av oss pastorer så ska vi göra vårt bästa för att hitta en grupp för just dig.

För frågor - kontakt Sara Linnarsson tel. 070-389 28 70.





BILDGALLERIET



Tonårsläger på Gullbranna 2-7 aug. Från Gnosjö deltog drygt 25 tonåringar och ledare. Totalt ca.1000 tonåringar



UV-lägret på Bergsgården i Falköping 23 - 28 juni. Från Gnosjö deltog ca. 60 UV-scouters. Sommarens UV-scoutläger samlade över 3000 scouter och ledare på 9 lägerplatser runt om i södra Sverige.



Gullbrannafestivalen 2-4 juli. Många ungdomar och familjer från Gnosjö besökte den 17:de upplagan av musikfestivalen. Totalt kom drygt 3000 betalande besökare.

KVÄLLSMACKA för män

Onsdag 7 oktober kl 19.00
i Gnosjö Missionskyrka

"En man efter Guds hjärta"
Hans Jonsson, Huskvarna.



Anmälan. Avgift 100 kr.
Tel. 070-609 28 70.

Välkommen!



KVÄLLSMACKA för alla

Onsdag
18 november kl 19.00
i Gnosjö Missionskyrka

"Ett hållbart ledarskap som gör skillnad".
Tomas Brunegård, Göteborg.

Anmälan. Avgift 100 kr.
Tel. 070-609 28 70.

Välkommen!